



32 KLEUR-
BLADZIJDEN

KUIFJE

HET WEEKBLAD VOOR JONGENS

8F.

VAN 7 TOT 77 JAAR

IN NEDERLAND 60 Cts

20

Ons volledig tekenverhaal :

ZEEVAARDERS VAN OOSTENDE

door D. ATTANASIO



ZEEVAARDERS VAN OOSTENDE

door D. ATTANASIO

IN HET JAAR 1808
VAARDIGE NAPOLEON
HET BERUCHT DE
KREET VAN BERLIN
UIT. WAARBIJ DE
BRITSE EILANDEN GE-
BLOKKEERD WERDEN.
EN ZO BRAK ER EEN
NIEUW OORLOGS
ZEEVAARDERS (4) NA-
TALRIJKE OORLOGS
MEN AAN DEZE OORLOG
DEEL, O.A. KAPTEIN
PIETER VAN VOGEN.

ER
DEZE
ENKELE
SCHOPEN
KANONNE
ZELF IN
ENGEL
DAAR
IN HET
WAT
DAN
SH
W

Wanneer de ruwe zeebonk zich niet op zee be-
vond, woonde hij bij zijn zuster, een vissers-
duwe met een zoon van vijftien jaar, Jan.

Wanneer neem je me
mee op zee, oom?

Goed, Jan!
Je mag mee als scheeps-
jongen!



(4) OOSTENDE WAS TOEN DOOR DE FRANSEN BEZET.



Laat hem met rust, Pieter! Ik wil
niet dat hij zeeman wordt! Je weet
het wel. Vooruit, naar bed, Jan!



Wij vertrekken morgenvroeg
voor een raid langs de Engelse
kusten.

De volgende morgen verlaat de 'Zonluw',
een mooie boot met twintig kanonnen, de
haven.



Na een hele nacht zeilen, nadert het schip
de Engelse kust. Tijdens de nacht werpt de
boot het anker uit.



Schip aan stuurboord!



Frans, geef hem het teken!

Drie signalen met een vuursteen, is het overeengeko-
men teken voor de schepen, varende onder Franse vlag.



Het is óók
een Franse boot! Wij zullen
samen verder varen!

Bij dageraad worden alle zeilen gehesen,
en de Oostendse boot vaart door de grauwe
morgen.



Maar de rijzende zon verlicht het andere
schip...



Verraad! Engelsen!

Die kennen dus ons
wachtwoord!

Hij's alle zeilen!



Alle hens aan dek!

De vijand bereikt weldra de hoogte van de «Zwaluw» en veegde het dek van de Oostendenaar schoon met een lading schroot.



De Engelsman vuurt opnieuw en een reeks kanonschoten halen een van de masten van de «Zwaluw» neer.



Het zwaar gehavend schip wordt een gemakkelijke prooi voor zijn tegenstander.



Een enorme Engelsman werpt zich op de Oostendse kapitein.



Maar de Engelsen krijgen het schip in handen, en geven onze vrienden geen gelegenheid zich nader te verklaren...



Ze worden met hun onfortuinlijke gezellen aan boord van het fregat gebracht.



De nacht voor je uitgevaren bent, heb ik mij aan boord van de «Zwaluw» verborgen.

Nu ben je er ook lelijk aan toe!

Weidra bereikt het Engels schip *Chatham*, een kleine walvis van de Theems.



Talrijke pontons (1), die als gevangenis dienst doen, liggen in de baai.



Wat een hel!
Je avontuur komt je duur
te staan, Jan!

Bah! Wij geraken
hier wel weg!



Enkele weken gaan
voorbij. De Oost-
endse kapitein en
zijn mannen heb-
ben nog wat geld
kunnen verdienen en
kopen daarmee van
de Engelse burgers
wat ze nodig heb-
ben.



Op zekere avond doet een gerucht de ronde...

Naar het schijnt zullen wij
naar Leith, in Schotland,
gezonden worden!

Naar Leith?...
Daar ben ik reeds
gewees, toen ik voor
de eerste maal in Engelse
gevangenschap geraakt was! Dat
moet ik jullie vertellen.



Toen wij te Leith ontscheepten, stroomde de
bevolking samen. Je moet weten dat die Schot-
ten niets van de Engelsen moeten hebben.
Ze wierpen ons geld en
brood toe, maar de En-
gelse soldaten joegen
hen weg.



Maar denk je dat het nu nog
zo zal zijn?

Ja, beaalst!



Even later...

Oom! Wordt wakker!

Wel, wat gebeurt er, Jan?



Ik heb een plan om de Engelsen om te
tuin te leiden. Jij spreekt toch goed En-
gels, en er blijven je nog enkele goud-
stukken over, nietwaar?



Ja, maar..

Wel, luister wat je zou moeten doen!...

Je hebt gelijk!
Dat moeten we beproe-
ven!



De volgende dag koopt de Oostendse kapi-
tein, tot grote verbazing van zijn landge-
noten, prachtige kleren!

Wel, Pieter, ga jij je verkle-
den als een Engelse lord?

Je zoudt het
niet beter hebben
kunnen raden!



Enkele dagen later wordt het min voor het vertrek gegeven...

Iedereen naar boven!



De gevangenen
worden ingescheept
aan boord van de
«White Fox».





ONDER ONS...



OP SCHOOL

...weet ik op bijna alle wetenschappelijke vragen over de jongste gebeurtenissen en uitvindingen te antwoorden, dank zij «De Postillon» en «Wetenschap en Avontuur», zo schrijft Claire Geennens, van Ronse. Ze gaat verder: het volledig tekenverhaal maakt grote beroemdheden weer bekend, en brengt ons plots een antwoord op vragen die wij ons sinds lang stellen, zo bv. nopens het bestaan van Lassie. Kortom, alle artikelen zijn interessant en leerrijk!

TOF!

Ik vind «Kuifje» in één woord een tot blad! zo schrijft P.-A. Weidema, Steenstraat, 19a, Arnhem (Holland), die tevens zijn aanvraag instuurt om lid te worden van de Kuifje's Klub. Hartelijk welkom, beste vriend, in onze grote familie!

EEN NIEUWE KUIFJE'S KLUB IN ROTTERDAM

ALAIN VAN NEUTIGEM, Adriaan Niemandstraat, 26, Rotterdam, schrijft ons: «Ik kan wel zeggen dat «Kuifje» in Rotterdam populair is, vooral de Avonturen van Suske en Wiske vallen erg in de smaak!» Hij deelt ons mede dat hij met enkele vrienden een Kuifje's voetbalelftal heeft opgericht en graag leiders van andere voetbalelftallen zou willen ontmoeten om matches te organiseren; ook leiders van Belgische voetbalelftallen worden verzocht zich met deze vriend in verbinding te stellen.

Leer luisteren!

WEET je wel dat er niets moeilijker is dan een gesprek voeren? Je kijkt vreemd op? En toch is het zo! Wanneer wij onder vrienden zijn, vertellen wij doorgaans om het even wat. Alleen maar om het plezier te praten. Wel, dat is verkeerd!

Indien wij even nadenken, zullen wij wel beseffen, dat men bij een gesprek zo weinig mogelijk over zichzelf mag spreken, en zoveel mogelijk het woord moet laten aan de gesprekspartner. Natuurlijk, mag men zo weinig mogelijk over derden spreken, want dan onttaardt het gesprek vlug in «achterklap, kwaad vermoeden en lichtvaardig oordeel»... Maar, hoe moeten wij een gesprek voeren? Wel dat is niet zo moeilijk: wij moeten onze vrienden ondervragen over al de dingen die hen interesseren. Je mag er van overtuigd zijn, dat ze dat graag doen, en dat wij er nog wat zullen bij leren!

De kunst van het gesprek, is in hoofdzaak een kwestie van ondervragen, zwijgen en luisteren. Wij moeten onze vrienden ondervragen, niet om onze nieuwsgierigheid te voldoen, maar eenvoudig om daar belangstelling voor te betonen, waar zij zich voor interesseren.

Kuifje

DE POSTBODE WORDT VERWACHT

Alain Van Calster, Hollebeekstraat, 163, Linkebeek (bij Brussel) wil luciferdoosjes ruilen. Jan Delecluyse, Vredelaan, 65, Kortrijk, zou graag korresponderen met een Kuifjeslezer uit Canada, Frankrijk of Nederland, die zich interesseert voor luchtvaart. Jane Ouw, Djl. Imam Bondjoi 20, Bandung - Indonesia, zou willen korresponderen met meisjes van ongeveer 17 jaar uit alle landen van de wereld, liefst uit Frankrijk, Spanje, Italië of Zwitserland. Jane verzamelt postzegels en briefkaarten, en belooft alle brieven te beantwoorden die ze zal krijgen, het-

zij in het Nederlands, Frans, Engels of Duits.

P. Ipskamp, St. de Bruinestraat, 48, Ridderkerk - Holland, zou zichtkaarten willen ruilen.

Mary Buckx, Molenstraat, 16, Born (Holland) zoekt een korrespondentvriendin in Frankrijk, Duitsland, Engeland, België of de Nederlandse Antillen. Mary is 14 jaar oud.

Carla D'hondt, Steenweg op Ninove, 51A, Erembodegem (bij Aalst) zoekt een pennevriendin van 16 à 18 jaar. Carla houdt van klassieke muziek, lektuur, film en tenoncel.

DE AVONTUREN VAN 'T PRINSKE



Het Leven van KAREL DE GROTE

TEKST VAN CHAD VARAH

TEKENINGEN VAN NORMAN WILLIAMS

Enkele maanden later...

Vader! Arichis, de hertog van Benevent riep zijn onafhankelijkheid uit en het is nu te laat om over de Alpen te trekken!



Het is nooit te laat om te doen! Roep mijn officieren...



Karel en zijn leger trotseren de winter en gelukken er te over de Alpen te komen...



En weldra aan het hof van de hertog...

Karel te Rome? Onmogelijk!



Helaas, vader! Niets is onmogelijk voor die man!



Ga hem tegemoet, mijn zoon, en geef hem deze kostbare geschenken!

Te Capua...

Zeg aan je vader dat hij mij officieel als zijn vorst moet erkennen en mij je broer, Grimald, als gijzelaar geven!



Arichis kapituleert en Karel keert naar zijn land terug. Hij vernoot er dat de Beieren, onder leiding van Tassilo, tegen zijn gezag zijn opgestaan. Hij kan de opstand de kop indrukken en nodigt Tassilo uit te Augsburg, in het jaar 787...



Neem deze gouden armband, als teken dat je mijn vazal bent.

Maar de vrouw van Tassilo geeft het niet zo vlieg op.

Jij, de vazal van de man die aan mijn vader Lombardije heeft onttolen?



Karel was sterker dan je vader... En hij is sterker dan ik.

Met enkele vrouwelijke bondgenoten kan je hem overwinnen!



Er zijn zo geen sterke bondgenoten!



Neen? Denk aan de wilde horden, die aan onze oostgrens wonen.

Wat? De Hunnen?



KAPITEIN GRIJZEBAARD

DOOR

Rmacherat





gen zo goed kent als de weg zelf. Je moet weten dat een transportmaatschappij haar chauffeurs altijd of bijna altijd dezelfde lijn te bedienen geeft. Ze kennen dus de weg, die ze moeten volgen, op hun duimpje. Het is veiliger en het spaart tijd.

BANDEN KOSTEN GELD

Wij rijden over de helder verlichte brug van Montereau, in de richting van Sens. Henri Camagne, die heel de namiddag in verschillende wijken van Parijs zorgde voor de lading van de vrachtwagen: tonnen met verscheidene producten en machines, had zich doodmoe uitgestrekt op het veld in de kleine hut achter de stuurcabine gelegen en de gordijnen toegetrokken. Hij sliep de slaap der rechtvaardigen. Maitrot, eigenaar en tevens ook

OVER ALLE 'S HEREN WACHTER HET STUUR VAN EEN

«DOEF, doef, doef...» De chauffeur drukte op het gaspedaal en de Dieselmotor liet zijn karakteristiek dof en geritmeerd geronk horen. Ik hoorde het gesputter van geperste lucht en langzaam verliet de zware vrachtwagen van twintig ton de slapende hoofdstad. Het was 23 u. 20. De duisternis was ingevallen, maar de weg voor ons glom van de regen. Naast de chauffeur op 1 m 50 boven de weg, keek ik de straten en het schaars verkeer plotseling uit een heel andere gezichtshoek. Je moet weten dat ik aan boord van een zware vrachtwagen de reis Parijs-Marseille-Parijs zou maken en het leven van de chauffeurs gedurende acht en veertig uren ononderbroken zou delen.

WIE heeft er nooit dromerig een zware vrachtwagen nagestaard en wie heeft zich nooit afgevraagd «Hoe raakt die chauffeur door het drukke verkeer» of «Die kerel moet wel spieren hebben om zo'n gevaarte te manoeuvreren»? Ik reed dus mee van Parijs naar Marseille en terug en

vertel je alles wat ik onderweg heb beleefd. Maar of de vrachtwagen nu van Parijs naar Marseille, van Brussel naar Hamburg, of van Amsterdam naar Bazel rijdt, het leven en de problemen van de vrachtrijders zijn overal dezelfde. Iedereen weet dat, sedert de grote autosnelwegen wer-

den aangelegd, het transport langs de weg zich op buitengewoon snelle wijze heeft ontwikkeld.

EERSTE PROBLEEM: DE VRACHT

HET eerste en zeer ernstige probleem is de vracht zelf. Je moet weten dat er veel concurrentie bestaat. Een van de meest te vrezen concurrenten is nog steeds de spoorweg. De prijzen moeten dus uiterst nauwkeurig berekend worden. De vrachtwagen moet eivul vertrekken en eivul weer terugkeren, wat betekent dat men aan de twee eindpunten van de weg klanten moet vinden. Het laden en ontladen moet vlug geschieden.

De man die zo vriendelijk was mij mee te nemen, vertelde mij onderweg dat hij zijn vrachtwagen

chauffeur van de vrachtwagen, vertelde mij dat hij nu sedert acht en twintig jaar dezelfde stiel uitoefende.

— Dan heb je al meer dan twintig miljoen kilometer aan het stuur van een zware vrachtwagen afgelegd? zei ik hem na een vlugge berekening.

— Dat is best mogelijk! antwoordde hij glimlachend. Ik heb het nooit geteld.

— En heb je nooit een ongeluk gehad?

— Neen, nooit! Een keer was het op het nippertje af. Ik ben op zij van de weg terecht gekomen, maar ik had geen schrammetje.

— En vertrek je altijd 's nachts?



Meneer VéWé in



Ik keek naar de snelheidsmeter. De naald stond op 73 km per uur.

— Is dit de maximum snelheid? vroeg ik.

— Bijna. Wij kunnen 75 tot 76 km halen. Dit betekent dat de motor 1.800 omwentelingen per minuut maakt. Met deze vrachtwagen mag ik deze snelheid niet overschrijden. Doe ik het wel, dan verslijt ik mijn banden te erg.

— Verslijt de banden werkelijk zo vlug?

— Fin of! Je moet weten dat de vooruitgang inzake het vervaardigen van banden niet zo groot is dan de vooruitgang inzake het mechanisch gedeelte van een vrachtwagen. Met een zware vracht verslijten de beste banden zeer vlug wanneer men sneller dan 75 km per uur rijdt. Daar-

Zware vrachtwagens hebben dit klein venstertje boven het rechterspatbord om de chauffeur toe te laten de auto's, die zich rechts van hem bevinden, te zien.

— Ja, wij verliezen het 's nachts te rijden. Er is dan weinig verkeer op de wegen. Vandaag hadden wij enige moeilijke

EGEN 20 TONNER

heden met de lading en daarom zijn wij later vertrokken dan gewoonlijk. Meestal starten wij in de late namiddag. Je moet weten dat wij 16 à 18 uren moeten rijden om Marseille te bereiken. Wanneer de chauffeur geen ploegman heeft, dat gebeurt, en doodmoe is, parkeert hij zijn wagen langsheen de autosnelweg en doet een slaapje van twee of drie uren. Dit voorkomt veel ongelukken.

Niets is zo gevaarlijk als een chauffeur die doodmoe achter zijn stuur zit en toch moet rijden wil.

bij komt dat een band voor een twintig tonner héél veel kost en... dat ik er zes onder mijn wagen heb staan!

(Rij met ons mee naar blz. 14)

Het dashboard van een zware vrachtwagen.



HALLO, HALLO, HIER LUC VARENNE!

HALEN WIJ DE GELE TRUI BINNEN ONZE GRENZEN?

DE Belgische sportliefhebbers zoeken nu reeds sinds het jaar 1939 naar « de gele trui », met andere woorden: naar de Belgische wielrenner die de Ronde van Frankrijk wint! Helana, het « geel » is een zeldzame kleur... Vorig jaar, zo zei men althans, konden de Belgen de Ronde niet verliezen: zij vormden de sterkste ploeg en konden rekenen op Ockers en Brankart. Maar, eens te meer liep het mis en we haalden de gele trui niet binnen onze grenzen. Hoe staan onze kansen nu?

Niet al te slecht vermits wij Fred Debruyne hebben. Het is wel onnodig hieraan toe te voegen dat Fred Debruyne een schitterend renner is — wellicht is hij de beste wegrenner van het ogenblik — en hij alle kansen heeft de gele trui in de wacht te slepen. Fred Debruyne is nog maar 26 jaar, wat betekent dat hij 'n volle kracht nog niet heeft ontwikkeld.

Zelfs wanneer Debruyne niet deelneemt aan de Ronde of niet men wilt, hebben we van hem in ieder geval véél schitterende overwinningen te verwachten.

Alex Viot, mijn collega van Radio Luxemburg, is van mening dat Fred Debruyne de Ronde niet verliezen kan. Na zijn prachtige rit Paris-Roubaix van 7 april jl. waar hij lachend en zo Iris als een blikke knappe en sterke renners zoals Rik Van Steenberghe, Poblet — overwinnaar van Milaan-San Remo —, Darigade en Anquetil ter plaatse achterliet, kan men zich inderdaad afvragen wie het tegen hem zou kunnen opnemen?

Indien er enkel en alleen Belgische renners aan

die ronde deelnamen, zou ik optimistisch wezen, maar de Franse zullen zich niet zo vlug gewonnen geven... de anderen trouwens ook niet! Sedert de Italianen geen Magni, Bartali of Coppi meer naar de Ronde sturen, is de tijd van de grote overwinningen voor hen voorbij. Je weet wel dat Fred Debruyne voor het merk van Coppi rijdt en naar ik heb vernomen (misschien was dat echter een aprilvis) denken de Italianen er ernstig aan Fred te naturaliseren!

Zijn er nog andere renners die kans maken de gele trui te winnen? Beslist. In de Franse ploeg zou ik Bobet en Anquetil de beste kansen geven.

Je mag ook niet vergeten dat kracht en uithoudingsvermogen niet altijd álleen beslissend zijn om de Ronde te winnen, het toeval en het geluk spelen ook een grote rol.



Fred Debruyne, winnaar van Paris-Roubaix, maakt zijn eerste rit in de ploeg van Rik Van Steenberghe.

SAN CYLINDRO





HET GEHEIM VAN

Een nieuw avontuur van Pom en Teddy met tekst en tekeningen van Fr. Graenhels.



N BALIBACH



Juan los de tekst van Faber. Ondanks zijn schrik wil hij toch vechten...

Juan is bij de voorzittersloge gekomen, en houdt zijn korte redevoering...



Hij beëindigt deze met het wegwerpen van zijn hoed...



Dit alles doet hij machinaal, als in een droom... Wanneer hij voor de stier staat, wordt hij zich pasten volle van het gevaar bewust...



Een afgrijpselijke schrik, die hij niet kante boven komen, verrijft zijn ledematen...



Zijn optreden met zijn mantel is niet zoals anders... Hij houdt de armen te ver van het lichaam...



Tijdens de tegenaanval van het dier, wijkt hij voor het dier heeft aangevallen.



Daarna geraakt hij de controle over de aanvallen van de stier kwijt, en wijkt uit...



De menigte, die zich aan een groot schouwspel verwachtte, geeft witting aan haar slecht humeur. Er weerklinken verwijten...

Het volk is zoals dit beest: onmenselijk... En ik heb schrik... SCHRIK...



En het onvermijdelijke gebeurt: Juan wil nogmaals voor de stier uitwijken, en geraakt verward in de plooiën van zijn mantel. Hij valt in het hete zand van de arena...



Heb je het album van Frans Craenhals 'De Avonturen van Pom en Teddy' reeds gelezen? Het is prachtig! (Wordt voortgezet.)

OVER ALLE 'S HEREN WEGEN ACHTER HET STUUR VAN EEN 20 TONNER

VERVOLG VAN BLZ. 10-11

150 P.K. 1 VERNELLINGEN

IN een bocht hoorde ik weer dat gesis van 'geperste lucht. Maltrot zag mijn verbazing en legde mij uit dat de vrachtwagen uitgerust is met een pneumatische aerodirectie. Om het stuur te draaien hoef je dus niet meer zoveel spierkracht te hebben als vroeger. De geperste lucht verricht thans de zwaarste arbeid.

En waartoe dient de kleine hefboom onder het stuur die je, wanneer je de richting opklimmen of in een bocht gaan, naar beneden drukt? Is dat misschien een elektrisch remsysteem?

Ja, inderdaad. Door op deze hefboom te drukken — er zijn drie posities — vertraag ik zonder de remmen te gebruiken. Ik versnijd de remmen aldus minder en ben er zeker van dat ze doeltreffend zullen werken in geval ik ze echt nodig heb. Dit systeem is zeer nuttig, vooral voor het dalen. Onnodig is vertellen dat de remmen van het vrachtwagen zeer krachtig zijn. Moest het remmedaal bij ongeluk niet werken, dan heb ik links onder het stuur nog een hefboom die dezelfde remmen in werking brengt. Ten slotte beschik ik over de klassieke handrem.

De Dieselmotor van deze vrachtwagen heeft zes cilinders met een vermogen van 150 P.K. Althoeft de vernellingsas acht versnellingen heeft, heeft de hefboom, van het klassieke type, slechts vier posities (en daarbij komt die om achteruit te rijden). De vernellingsas zelf is nl. uitgerust met een snelheidsvertrager die twee reeksen van vier versnellingen geeft: vier kleine en vier grote.



Gedien van uit een zware vrachtwagen zijn de gevorne toeristenauto's maar... kinderpeelend!

ANKNOTTEN BIJ HET KOFFIE EN EEN BOTERHAM

— Kom, wij gaan hete koffie drinken! Ik wreef mijn ogen uit. Een dikke mist was opgekomen en ik kon hoegenaamd niet zien waar wij gestopt waren.

Wij zijden hier vlak bij een herberg, waar wij de gewoonte hebben een kop koffie te drinken en een boterham te eten.

Ik reikte mij uit en keek even naar mijn uurwerk: 5 u. 25. Zes uren lang had Maltrot nu het stuur van de zware wagen in handen. Hij scheen nog fit en opgeruimd. Ik

bewonderde hem. Henri Camagne kwam brommend uit zijn verbod. Zijn ogen waren nog dik van de slaap. Het was vinnig koud buiten. In de herberg brandde een groot haardvuur. Ik zag dat er ook andere vrachtrijders waren, die bij een hete kop koffie en een glas bier met elkaar wisselden.

— Eens beneden is er geen mist meer, zei er een.

Ik vroeg of alle herbergen langs de grote weg 's nachts open zijn.

— O neen, dat niet, maar wij hebben onze vaste stopplaatsen en gaan steeds naar dezelfde herberg toe. Ze blijven ook 's nachts open en alle vrachtwagenchauffeurs kennen ze.

Wij dronken een kop koffie, aten een boterham en slapten weer in de vrachtwagen. Nu was het de beurt aan Maltrot om te slapen, terwijl Henri Camagne het stuur overnam. Hij scheen bij en gelukkig toen hij op de hoge chauffeurszetel klom en daar reed hij langzaam en zeker met de zware wagen die lange en moeilijke heuvels op.

De uren verliepen, de motor bromde regelmatig en zacht. Langzamerhand kwam de dag in de lucht, de weg was nog steeds glad en glimmend van de regen. Wij ontmoeten nu meer vrachtwagens. De chauffeurs kenden elkaar. Ze groetten met een te gekke knik of met een knippen van de koplampen, ofwel met een vrolijk en vriendschappelijk handgebaar.

— Dat doet Dubois, zei Camagne, nadat wij een autobus hadden gekruist, die regelmatig van Parijs naar de Côte d'Azur en terug rijdt. Het is nu zes maanden geleden dat wij nog samen ergens gestopt hebben.

Ik bekeek nu de gewone auto's van uit de hoogte. Ze leken mij allemaal zo belachelijk klein en onze vrachtwagen scheen zo geweldig groot. Hij was ook tien meter lang, maar dat was het eigenlijk niet wat mij zo opviel. Ik vond vooral zijn breedte indrukwekkend. Heel vaak dacht ik dat wij een andere vrachtwagen of een auto zouden rammen, maar dat was slechts optisch bedrog... Gelukkig is het komt er op aan de breedte van de wagen die men bestuurt goed « in het oog » te hebben en mijn chauffeur kende zijn vrachtwagen als een hand. Hij dreef de chauffeur zijn spiegeldoorgang van twee of vier P.K. kent.

Althoeft wel het maximum aan lading meesvoerden, konden wij heel wat vrachtwagens die slechts 60 km per uur deden, voorbijrijden. Daar beleeft Camagne zlichtbaat te zeggen aan. Dat was voor hem zo plezierig als voor de eigenaar van een Porsche of Jaguar, die een reeks wagens met minder sportieve allure kan overhalen. Camagne stuurde even goed en even voorzichtig als zijn baas. Hij eerbiedigde de wegcode en wenste dat anderen dit ook deden. Je moet weten dat de chauffeur van een vrachtwagen van twintig ton niet graag bruusk remt... Hij denkt aan zijn banden, hij denkt aan zijn vracht. De chauffeurs van toeristewagens zouden daarvoor al eens meer moeten denken en zich op de weg, waar vrachtwagens rijden, wat minder fantasietjes veroorloven.

Wij namen ons middagmaal langs de oever van de Rhône, in een herberg die door alle transportmaatschappijen gekend was. Er stonden een hele reeks vrachtwagens geparkeerd. Dertien andere klanten dan chauffeurs. Ik luisterde naar hun verhalen en dacht bij mezelf: Waarachtig! Die jongens doen er toch wel een scheepje op! Mijn twee vrienden

den, Maltrot en Camagne, knipoogden mij nu en dan toe alsof ze mij wilden zeggen: « Je moet al wat die jongens hier vertellen niet woordelijk geloven, hoor! ». De avonturen die zij lang de weg hadden beleefd waren inderdaad te geweldig om waar te zijn!

BANDBREUK

Om 17 u. 30 kwamen wij te Marseille toe. Terwijl Camagne er voor zorgde dat de vracht afgeladen werd, bekommerde Maltrot zich om de verse groenten en het fruit die mee terug naar Parijs zou genomen worden.

Om 21 u. 35 was alles klaar. Wij aten en om middernacht vertrokken wij de grote haven aan de Middellandse Zee. Uren verliepen en



Op het dashboard twee koffertjes in rond plastic die de chauffeur verwiltigen, wanneer de drukker van een sand op abnormale wijze afneemt.

plotseling... bandbreuk! Het is zelden dat een van die grote, zware banden springt, maar mogelijk is het... Een twee drie vrachtwagens reden ons voorbij en stopten. De chauffeurs sprongen uit en vroegen of ze niet helpen konden. Het is geen makkelijk karweië een wiel op een vrachtwagen te steken, maar op de weg zijn alle vrachtrijders broeders die elkaar de hand reiken.

Toen wij twee uren nadien in een herberg een paar boterhammen aten, riepen een paar chauffeurs ons vrolijk lachend toe:

— Ha! Daar komen die pechvrouwen!

Nog geen half uur nadien stopten wij, want een van de spotters had bandbreuk. Wij stapten uit en hielpen lachen en lachen.

Dat is het leven van de wegduivels heel het jaar lang. Zij rijden ononderbroken dag en nacht over de wegen die soms eindeloos schinderen, groeten hun makkers, wisselen een vriendelijk woord met hen en hebben soms pech, zodat ze nu en dan van onder tot boven met olie besmeurd van onder hun zware vrachtwagens vandaan kruipen. Ze nemen dat graag in koop, want ze houden van hun werk, ze houden van hun wagen. Zelfs in de winter, wanneer de wegen door sneeuw en ijzel onveilig werden gemaakt, rijden ze.

Ik was doodmoed toen ik te Parijs om 19 u. 30 afscheid nam van mijn vrienden. Zij moesten dan nog tien ton oranjeappels, hun sla en andere groenten en vruchten aan dertig verschillende klanten afleveren. Indien alles goed ging zouden zij tegen twee uur in de morgen kunnen slapen.

's Anderendaags konden ze dan uitrusten? Neen! De volgende dag moesten zij hun vrachtwagen poetsen, de motor nakijken en de lekke band herstellen. En dan de nieuwe reis voorbereiden. Zou zij hun leven willen delen?



Poochoo Pampas

GOVERNOR

EEN VERHAAL AANGEBODEN DOOR PERCK



Een handlangers van Pedro sluipst tussen de tenten als plotseling...



Wie mag ik aanmelden, mijnheer?

— Geen praatjes, hè! Iedereen opstaan en snel!



Mijnheer speelt met vuurwapens. Mijnheer schijnt een beetje zenuwachtig... Dit zal mijnheer kalmeren...



Wat is er aan de hand, Firmijn?

Niets, mijnheer Poochoon. Een inkhalts wou in onze tent en mijnheer bevoegen dat zo'n GOVERNOR hamer erg stevig is!



Het Spook van de PRAIRIE

William Cody, hijsenaam Buffalo Bill, en zijn trouwe Bill Hickok rijden naar Animas om aldaar een onderzoek tegen de Apachen te stellen...

De bisons komen



1 TWEE dagen later reden Buffalo Bill en zijn trouwe vriend Hickok in de richting van Animas. Het was in de namiddag en zij galoppeerden reeds vele uren. Eensklaps trokken zij tegelijkertijd aan de teugels. «Hoor je dat, dof gedreun!» murmelde Cody, nadat hij scherp geluisterd had. Men zou zeggen dat het een kudde bisons is die chargeert... «Ik geloof dat je gelijk hebt, baas!» antwoordde Hickok. Als wij op die heuvel klimmen, kunnen wij zien wat er gaande is!» Enkele ogenblikken later stonden zij op de kleine heuvel en bemerkten een vijftigtal bisons, die te midden van een grote stofwolk, een Indiaanse ruiter op de hielen volgden.

2 DE afstand welke de kudde scheidde, verminderde zinderogen. Het paard was uitgeput en zou nooit tot in de bergpas geraken, waar het «en schuilplaats zou gevonden hebben. De ruiter zou vertrappt en gedood worden.



3 ZONDER een ogenblik aan het gesnauw te denken, galoppeerde Buffalo Bill op de kudde toe. De Indianen vonden zijn paard aan, maar dit was totaal uitgeput en kon niet meer. Om de tien meter struikelde de mustang gewaarlijk. Weldra sloeg voor paard en ruiter het laatste uur... Cody naderde de Indianen in volle galop. Acier hem trilde en dreunde de grond. Gedurende een frakke van een seconde galoppeerden zijn paard en de mustang van de Indianen zijde aan zijde.

4 EENSKLAPS liet Buffalo Bill zich een eind uit het zadel glijden, greep de Indianen, trok hem naar zich toe, wendde de teugel en galoppeerde bliksemsnel in de richting van de bergpas, waar de bisons hem niet zouden volgen. Het paard van Bill Hickok was minder vlot liet kon het volhoed van Buffalo Bill niet volgen en zo had Bill de hele scene slechts van uit de verte gezien.



5 TOEN hij bemerkte dat Buffalo Bill buiten gevaar was, maakte hij een zucht van verlichting en leidde zijn dier eveneens naar de ruizen toe. Toen hij daar toekwam, hoorde Buffalo Bill zich over de Indianen, die op zulke wonderbare wijze aan de dood was ontsnapt. Het was een zeer jonge Apache. Ouder dan 17 kon hij beslist niet wezen. «Wat vertelt hij?» vroeg Hickok. Cody bekeek zijn gezin en haalde de schouders op. «Die jongen lijkt! Hij beweert dat de Geest van de Grote Sachem opnieuw zal verschijnen om bevelen te geven aan zijn krijgers.

6 HIJ was er mee belast dit nieuws aan een stam uit de buurt te gaan melden. Hij wil zijn weg onmiddellijk voortzetten. «Bill Hickok keerde zich naar de Indianen en kon een kreet van verbazing niet onderdrukken. De Indianen had van dat ogenblik onoplettendheid gebruik gemaakt om te ontsnappen en sprong als een berggeest van rotsblok tot rotsblok. «Neen!» zei Buffalo Bill tot zijn gezin, die de vluchteling wou nazetten, laat hem lopen! Wij hebben trouwens niet het recht hem te weerhouden!» In gedachten verzonken zetten de twee ruiters hun weg voort. De geschiedenis van de Geest van de Grote Sachem liet hen niet los.

7 ZOU er een verband bestaan tussen het spook van de prairie en de aanvallen van de Apachen op de hacienda's van de streek. Even voor het invallen van de duisternis, kwamen zij in het gezicht van Animas. Zij waren tevreden dat zij hun doel bereikten. Het was net alsof zij uit een nachtmerrie ontwaakten. Pas nu zou het groot avontuur beginnen...

DE ROD



zag deed zijn bloed verstijven in zijn aderen... De dierenstemmer was op zijn kousevoeten genaderd en bekeek hem nu gelijk een tijger, die op het punt staat zijn prooi te verscheuren.

— Mijnheer Toon, riep de temmer, ik houd er niet van dat iemand zijn neus in mijn zaken steekt!

— Ik kwam even kijken, hakte Toon, of jij soms mijn neus niet in jouw zaken had gestoken?...

De dierenstemmer smaakte die grap waarschijnlijk niet, want hij greep zijn zweep.

Als de bliksem maakte Toon zich uit de voeten.

— Ik zal het maar liever eens bij de Lilliputters proberen. Die dwergen zijn slim en rap als apen. Het is best mogelijk dat zij mij een poets hebben willen bakken... Ze zijn heel wat minder gevaarlijk dan de dierenstemmer, dus waag ik het er op!

De klown boog het hoofd want de deur van de woonwagen van de Lilliputters was erg laag... Er was niemand in de woonwagen wat dus iedere uitleg overbodig maakte. Onze vriend begon dadelijk met zijn onniet lang of de leider van de dwergen, bijgenaamd de Gouverneur, kwam de werkzaamheden onderbreken.

— Een dief! Een dief! schreeuwde hij schrill.

— Maar neen, Gouverneur! Ik ben het, Toon. Ik kwam maar even kijken al jullie mij misschien geen poets hadden gebakken...

De dwerg haalde de schouders op, wat hem meteen enkele centimeters groter maakte. Rustig liep hij naar een kleine kast en haalde daaruit een reusachtige revolver te voorschijn. Hij hield hem in twee handen en richtte de loop vlak op de borst van Toon.

— Beste vriend, zei de Gouverneur, indien jij niet op een, twee, drie verdwenen bent, dan maak ik jou een kopje kleiner... Ik weet wel dat ik niet sterk ben, maar met de hulp van deze grote revolver schiet ik je een dikke kogel in je groot lijf!

Toon vond het beter niet verder aan te dringen. Hij wist maar al te goed dat kleine mensen heel dikwijls



TOON was de wanhoop nabij. Hij had heel zijn huisraad al onderstoven gehaald, in alle hoeken en kanten gezocht, maar tevergeefs. De situatie was dan ook hoogst ernstig. Je moet weten dat Toon klown was in een cirkus en dat hij nergens zijn valse neus vond, zijn mooie, valse, rode neus, die het publiek dadelijk aan het lachen bracht.

— Binnen een uur moet ik optreden, zuchtte hij. Het is vreselijk! Niet om aan te denken! De directeur gooit mij de deur uit, als ik mijn neus niet vind...

Hij was ten einde raad en besloot een klein onderzoek in te stellen in de woonwagens van zijn gezellen.

— Een neus heeft twee vleugels, maar vliegt daarom nog niet. En een valse neus zomin als een echte! Mijn neus is dus niet zo vanzelf verdwenen. Iemand heeft hem genomen. Wie?

Toon liep naar de woonwagen van de dierenstemmer, een man als

een reus. Hij was een uitstekend temmer, maar wist met dieren veel beter om te springen dan met mensen. Hij had een slecht karakter en het was geraadzaam hem uit de buurt te blijven, vooral vlak voor zijn optreden.

Schoorvoetend sloop Toon in de woonwagen. Hij had reeds een paar schuiven opgetrokken als hij een luid gebrul achter zich hoorde.

Hij draaide zich om en wat hij



Een neus heeft twee vleugels, maar vliegt daarom nog niet. En een valse neus zo min als een echte! Mijn neus is dus niet vanzelf verdwenen. Iemand heeft hem genomen... Maar, wie?.

een slecht karakter hebben. En deze was geen kleine man... Hij was een dwerg... Een rede te meer om op je hoede te zijn! Toon was er het hart van in en liep triestig naar de grote tent, want binnen enkele ogenblikken was het zijn beurt om op te treden. Hij mocht geen tijd meer verliezen om zijn valse neus te zoeken.

Het was op dit ogenblik, dat hij Hektor en zijn struisvogel ontmoette. Hektor was een reuzegoochelaar. Hij goochelde als een duivel met allerlei voorwerpen en deze werden ten slotte door zijn struisvogel opgeslokt. Dat dier had altijd honger en at alles op wat men het voorwierp.

— Wel, Toon, je ziet er zo ongelukkig uit!

— Ik vind mijn rode neus niet, Hektor. Wat een ramp!

Hektor bekeek de clown vol verbazing en barstte dan in een schaterlach uit. Met een vlug gebaar rukte hij de valse neus... van Toon's eigen neus.

— Domeoor! Je hebt hem waarschijnlijk na de laatste vertoning vergeten af te nemen. De rode neus zat

wel degelijk op zijn plaats, precies in het midden van je gekke gezicht!

Toon was in de zevende hemel van geluk, maar al pratend had Hektor, waarschijnlijk uit pure gewoonte, de

neus naar zijn struisvogel gegooid en deze slokte hem gretig op.

Met de dood in het hart betrad Toon de arena en voerde zijn nummer uit als in een droom, neen als in



EEN VERHAAL VAN
R. GOSCINNY
GEILLUSTREERD DOOR
MARECH

een nachtmerrie. Heb je al ooit in je leven een clown in de arena zien staan zonder valse neus? Toon had het gevoel dat hij daar helemaal naakt stond en hij bibberde van koude.

Nauwelijks was zijn nummer te einde, al Toon werd naar het kantoor van de directeur geroepen.

— Daar heb je het al! Hij zet me aan de deur en ik verdiende hier zo goed mijn brood! Zijn plaats verliet hij omwille van een valse neus die in de maag van een struisvogel verdween, is toch wel het ergste wat een mens kan overkomen!

De directeur ontving zijn clown met open armen.

— Toon je was enig! Je hebt prachtig gegrimmeerd! Geniaal! Ik feliciteer je, maar vertel me nou eens Wie gaf je het idee een neus te vervaardigen... een neus zo komiek als de neus die je vanavond droeg!...



¹ MISS Gloria Hollister en John Teen-
Van, hurken op het oude houten
dek van de « Ready » en luisterden vol
spanning. De zachtste klank, het gering-
ste woord in het luisterapparaat waag-
genomen, doet hen trillen... En censu-
rië...



² Ik zie een
soort van
oranjekleurige Inktvis...
Hij heeft de ogen van een
buffel, bezaaid met llich-
tende stippen... Ho! Het
heeft ogen aan zijn
grijsarmen!

³ DE stem in de luisterapparaten, stijgt op
van uit de diepten van de oceaan. Daar
opgesloten in zijn batysfeer zit Dr. William
Beebe. Hij observeert en beschrijft « De We-
reld van de Stilte ». Door de drie patrijspoor-
ten van zijn stalen bui ontdekt hij een onbe-
kende fauna.



⁴ VOOR de eerste keer sedert
het ontstaan van de wereld,
prieml er een kleine, gele licht-
straal door die donkere diepten.
Om naar die gevaarlijke en onbe-
kende diepten af te dalen, kon
de man een stalen bol. Dit is
geen toeval. Een bolvormig voor-
werp weerstaat beter aan de
grote drukking. Ook Piccard en
Houot dankten met een batyscaaf
in zee af. Beebe was de eerste
oceanograaf, die met een bolvor-
mig toestel ongedwongen aan een
kabel daalde tot op 900 meter.
Dat was in 1934.
In 1949 bereikte een nieuwe ge-
pantserde bol, de bentoscoop, voor
de kust van Californië, een diepte
van 1350 meter. Er was echter
niemand aan boord. Een camera
verrichtte het werk van het men-
senoog.

⁵ IN 1948 verscheen de batyscaaf van
professor Piccard op het toneel, maar
het is pas in oktober 1953 dat ze af-
daalde in de Tyrreense zee tot op
3150 meter. Deze exploraties lieten toe
tot op 200 meter diepte een vlottende
zee-tuin te ontdekken. Dieper en tot
1.000 meter wemelde de zee van een
oneindig aantal diverse wezens. Het
plankton domineerde echter.

⁶ LAGER dan 1.000 meter strekte zich het rijk uit
van de vissen met reusachtige ogen en een rits
vlmscherpe tanden. Vele vissen hebben tastorga-
nen, zij vervangen de ogen, die in deze duisternis
totaal overbodig zijn. Nog andere vissen dragen hun
eigen elektrische centrale mee. Ze zijn sonariserend.
Dieper dan 5.000 meter komt men in het rijk
van de hypothese. Wonen daar vreesaanjagende of
gepantserde monsters? Of is de zee er slechts be-
woond door minuskuile dieren, die helemaal aange-
paast zijn om aan de geweldig drukking van het
water te weerstaan? De geleerden lossen dit mysterie
eerstdaags wel op.

DE AVONTUREN VAN CHICK BILL DE COWBOY DE GOUDMIJN VAN DOG BULL

Onze vrienden ontdekken dat zij bestolen werden...



(Wordt voortgezet...)



... Mooi opgevangen door Presto!

POP!



Bliksem snel flitst de bal over het net...

VOOOOO



RAAF!



Onze kampioen schijnt een ogenblik ontmoedigd...



Hij geeft zich echter niet gewonnen. Zijn strijdlust is onlusbaar!



Waarde luisteraars, Globul schijnt eerder flegmatiek maar... Wat een smash!



Dat loopt mis! Pech!



Mijn raket! Waar is mijn raket?



Waarde luisteraars, ik weet niet wat er juist gebeurd is, maar ik verneem dat de kampioen een nieuwe raket zoekt...



Even later...

Maar de match loopt ten einde... Presto heeft gewonnen!



Ik weet niet wat ik het meest moet bewonderen: Presto, de prachtige kampioen...



...of de "fair-play" van Globul, die de overwinnaar hartelijk feliciteert!



Bravo! Bravo en nog eens bravo! Een mooie dag! Grote kampioenen!



Globul weet te verliezen, hij verlaat glimlachend het veld...



Beste luisteraars, bedankt voor de aandacht!



EINDE

SCHUD HET UIT JE MOUW DOOR

Professor Ricardo

KAN JE METEN
ZONDER METER ?



KAN JE AFSTANDEN
SCHATTEN ?

DE mensen die op de buiten wonen, kunnen vaak goed afstanden schatten. Op het plateland is dat makkelijkler dan in de bergen, dat spreekt vanzelf. Weet je dat je scherpe ogen moet hebben om op een afstand van meer dan 30 meter nog een geul te herkennen ? Op 60 meter wordt dit nog moeilijker, maar men moet de ogen nog in het gelaat kunnen onderscheiden. Op een afstand van 300 meter zie je nog duidelijk hoofd en lichaam. Op een afstand van 500 meter kan je mensen nog onderscheiden. Op 800 meter zie je de mensen die een groep vormen, maar op 1.500 meter zie je niets anders meer dan de groep zelf. Iets anders niet scherpe ogen moet op een afstand van 3 kilometer de venders van een huis kunnen tellen. Op 10 kilometer zie je nu grote gebouwen. Dit geldt natuurlijk slechts voor iemand die een scherp gezicht heeft, op de jakte en bij heider weer.

HET is soms noodzakelijk en dikwijls prettig de omvang van een voorwerp, de breedte en de lengte van een rijtuig, de oppervlakte van een strook grond te kunnen schatten. Heb je geen meter, dan bedien je je van dat wat iedereen bij zich draagt : je lichaam. Om je daarvan te kunnen bedienen, moet je echter nauwkeurig weten hoe groot je bent, en hoeveel centimeter je voormet meet van het puntje van de middelvinger tot het topje van je elleboog. Je moet weten hoe lang je voet is en hoe ver je je voeten van elkaar plaats wanneer je normaal stapt, m.a.w. hoe groot een schrede is. Wanneer je met je rug tegen een muur gaat staan en je armen openspreidt, zou de afstand van je ene hand naar je andere dezelfde moeten zijn als je grootte. Wanneer dit inderdaad zo is, heb je naar het schijnt de stof van een atleet in je ! Je moet ook weten hoeveel de afstand bedraagt van je pink naar je duim indien je je hand zo ver mogelijk openspreidt. Bij een normaal man is de afstand 22 cm. Deze kleine dingen zullen je, wanneer je gaat kamperen, dikwijls van pax komen !



ANTOON COOLEN

WANNEER men me zou vragen wie de belangrijkste Brabantse romancier is, dan zou ik ongetwijfeld antwoorden : Antoon Coolen. Er zouden dan misschien wel slimmeriken zijn, die me onmiddellijk zouden doen opmerken dat Antoon Coolen niet in Noord Brabant werd geboren, maar wel te Wijle, in Zuid Limburg, en dit op 17 april 1897. Maar zowel zijn vader als zijn moeder waren echte Noord Brabanders, en Antoon Coolen zelf heeft het grootste gedeelte van zijn leven in de Hollandse provincie Brabant doorgebracht.

Het werk van deze Brabantse auteur bij uienemendheid werd niet alleen boven de Moerdijk, maar evenveel, en misschien meer nog onder de Moerdijk gelezen en geapprecieerd, de regionale inslag ten spijt. Men is dikwijls van leer getrokken tegen de regionaal getinte literatuur, maar het blijft toch een feit, dat talrijke grote namen uit de Nederlandse letters, zowel van Noord als van Zuid, in hun heimat en haar taal een rijke bron van inspiratie hebben gevonden. En hierbij denken wij dan natuurlijk aan Stijn Streuvels, Guido Gezelle, Felix Timmermans, Anne de Vries, Herman de Man, e.a.

Antoon Coolen heeft meermaals uitdrukkelijk erkend dat hij aan Vlaanderen veel heeft te danken. Het zijn de Vlaamse schrijvers Hendrik Conscience, de gebroeders Salcedo en Stijn Streuvels die Coolen tot schrijven hebben gebracht, en hier citeer ik dan een passage uit een opstel van Antoon Coolen, getiteld « Hoe ik er toe kwam » : « Mensen die boeken schreven leken me waarlijk de grootste en merkwaardigste helden. En toen ik Streuvels las en zag, dat het wonderdijk der verhalen niet zover verwijderd was, doch dat er uit mijn gewone dorpsomgeving, die gelijk was aan de wereld uit Streuvels' verhalen, boeken te schrijven waren, toen heb ik van koortsachtige opwindende vele nachten niet geslapen. Ik ben toen zelf schreefjes gaan schrijven... »

Van die schetsjesschrijver is Antoon Coolen uitgegroeid tot een van de grote romanciers van het Nederlands taalgebied. In alle schoolbloemlezingen kan men uittreksels uit zijn werken aantreffen. En zijn boeken zoals « Kinderen van ons volk », « De schone volinding », « Dorp aan de rivier », « De herberg in 't misverstand » bezorgen hem een blijvende plaats in de geschiedenis van onze letterkunde.

Antoon Coolen heeft ook reeds meermaals herhaald dat hij vroeg of laat het levensverhaal zou willen schrijven van een van de grootste schilders, Jeroen Bosch. Laat ons hopen dat hij ons op dit werk niet lang meer zal laten wachten, want ze zijn er van overtuigd dat Antoon Coolen ons een zeer interessante biografie van deze onvolledig gekende schilder kan bezorgen.

Typisch voor het leven en het werk van Antoon Coolen is ook het feit dat hij zijn drie zonen de voornamen, Stijn, Guido en Felix gaf (Streuvels, Gezelle en Timmermans).

JOHAN.



Geschiedenis zonder woorden

GRENADIER



VERTELT...

De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

GEILLUSTREERD DOOR F. FUNCKEN

EEN FAMILIE VAN DE BOORDEN VAN DE MAAS...

IEDER volk is trots op de grote geleerden, de uitvinders, de toondichters en de veldheren die het heeft voortgebracht, en met reden. Wist je dat Clovis, die in de geschiedenis een grote rol speelde, geboren werd te Doornik op de oever van de Schelde? Clovis verenigde de Franken in één rijk. Het is op de oever van de Maas, waarschijnlijk te Jupille, dat Karel de Grote geboren werd. En Karel de Grote maakte Europa, een christen Europa!



1. — HET HUIS VAN AUSTRASIE

DE laatste Merovingers hadden het bestuur overgelaten aan de hofmeiers. Deze werden langsom machtiger en hun functie werd bovendien erfelijk. Er waren de hofmeiers van Bourgondië, van Neustrie en van Austrasie. De hofmeiers van Austrasie vormden een schone familie. De heilige Ansegise, zoon van de heilige Arnolds van Metz en de heilige Doda, dochter van Pepijn van Landen. De heilige Bega stichtte het klooster van Andenne. Haar zuster, sinte Gertrudis, werd op 22-jarige leeftijd abdis van het klooster van Nijvel. Haar broer, sint Grimold, werd hofmeier.



2. — PEPIJN VAN HERSTAL

PEPIJN van Herstal was de zoon van de heilige Ansegise en de heilige Bega. Op een bepaald ogenblik was hij de ondergang nabij, want de hofmeier van Neustrie koesterde het plan heel het huis van Austrasie uit te roeien. Deze laatste stierf echter alvorens hij zijn plan kon uitvoeren en zijn opvolger werd in de slag van Tertry in 187 overwonnen. Pepijn van Herstal werd aldus enige hofmeier en hertog van de Franken. Hij was zeer machtig en als zijn opvolger duidde hij zijn kleinzoon aan, die nog een baby was.



3. — KAREL MARTEL

EEN kind, hertog van de Franken? Neen, de Franken hadden nu een rijkelijk genoeg van de zwakke koningen. Een opstand brak uit. Pepijn van Herstal had echter nog een zoon, geboren uit zijn eerste huwelijk, die door zijn tweede vrouw Plectrudis werd gevangengehouden. Die zoon was Karel Martel. Hij wist zich te bevrijden en liet zich tot hertog uitroepen. Het was deze Karel Martel, die de Arabieren nabij Poitiers in 732 een gevoelige nederlaag toebracht. Het prestige van Karel Martel werd daardoor zeer groot.

4. — PEPIJN DE KORTE

PEPIJN de Korte profiteerde van de macht en het prestige van zijn vader, Karel Martel. Daar zijn broer Karloman monnik werd, werd Pepijn de enige hofmeier en in 751 vroeg hij paus Zacharias hem tot koning te kronen. De Paus aanvaardde. Pepijn de Korte nam Childerik III, de laatste van de vadsige koningen, gevangen, liet hem het hoofd kaul scheren en opsluiten in een klooster. Hij werd dan tot koning van de Franken gekroond en gezalfd door paus Stephanus III. Zijn vrouw, koningin Bertrada, en zijn zonen Karel en Karloman werden eveneens gezalfd. De nieuwe koningstroon was dus erfelijk geworden.



5. — DE PAUSELIJKE STATEN

PEPIJN de Korte beloofde de Paus. Deze laatste voerde sedert geruime tijd hardnekkige gevechten tegen de Longobarden, die meester waren in Italië en hem Rome wilden ontrukken. Pepijn de Korte overwon de Longobarden, bezette Pentapolis en het exarchaat van Ravenna, en schonk deze staten aan de paus in het jaar 756. Samen met Rome vormden Pentapolis en het exarchaat van Ravenna de Pauselijke Staten, en dit tot in het jaar 1870. (Wordt voortgezet.)



DE MUUR VAN

TEKST EN TEKENINGEN DOOR ALBERT WEINBERG



Dan en Yves heren zo spoedig mogelijk naar het vliegdekship terug om de plannen te zoeken...



Niemand mag van deze zaak iets te weten komen... Ik zal mijn zaklamp gebruiken... Speel jij schuldwachter!

Afgesproken! Wanneer ik om het-even wie zie-afkomen, fluit ik een deuntje...



De onbekende, die zich in de kabine bevindt, heeft gerucht gehoord...

Iemand loopt in de gang. Ik zou best mijn lamp doven...



Met kloppend hart ziet de man de deur opengaan.



Dan gaat snel binnen en ontsteekt zijn lamp...

Waar is de schuif...?!



In de lichtstraal verschijnt het gezicht van de eerste keukenpiet van de "Montcalm"...



Een ogenblik verbouwereerdheid... Een sprong... Een brutale schok



Yves, die op wacht staat in de gang, ziet plotseling een man buiten lopen



Die komt uit de kabine van Duroc... Er is Dan wat overkomen!



Yves loopt onmiddellijk naar de hut, en vindt Dan in twee gepluimd, kuiltend van de pijn...

Knip het licht niet aan... Ho! Mijn duik!... Het was 'n harde stoot...



Het is de baas van de keuken, de oom van Piet! Hij doorsnuffelde de hut... Vlug! De plannen... Kijk in de schuifplaats...



Yves opent de schuif, verwijdert enkele papieren, en ontdekt dan een pakje sigaretten...

Het pakje is daar, maar het is... open!...

DE STILTE

Yves en Dan gaan naar het vliegdekaschip om de geheime plannen te halen...



Plotseeling bemerkt Yves een donkere gestalt...



De Franse vliegenier nadert tot bij een lamp, en kan de man herkennen...



Terwijl Yves de oom van Piet achtervolgt, hangt er ergens in de Indiase hemel een vliegtuig...





DE LAATSTE TROEF

HET was om te stikken in de loods waar slechts één enkele ventilator traag door de broeihete lucht wiekte. Iedereen was in hermsdouw. Om meer plaats te hebben, had men de éniige Fairchild die de twee piloten, Marc en Jan, nog bezaten, buiten geroeld. Het toestel stond nu in de zon te blakeren en men zag boven de kap een wolk hangen van de benzine die verdampte.

DE zitting duurde reeds enkele uren en, alhoewel de plaats ongeschikt leek om een rechtsgeding te houden, kon men zich toch in een gerechtzaal wanen. De vliegtuigloods diende die dag inderdaad als gerechtzaal en herhaalde malen had de aanwezige elkaar bitterboze verwijten toegestuurd. Geholpen door een griffier, wiens klamme handen vuile en vochtige vlekken nalieten op het papier dat hij volpende, trachtte Guzman, chef van de politie, Davis in het nauw te drijven.

Deze laatste beet, cynisch en arrogant als steeds, koppig van zich af. Toen de twee piloten als bij wonder levend uit de groene hel waren teruggekeerd had Guzman, beneveld door wraaklust, nog slechts één wens gehad: Davis te nekken.

Marc en Jan hadden het bewijs dat het vliegtuig gesaboteerd werd, meer vroeg Guzman niet. Daar het onmogelijk was Greubner terug te vinden, had hij zich onmiddellijk tot Davis gewend en had hij dit onderbouwde, deze confrontatie op de plaats waar de Fairchild werd gesaboteerd, op touw gezet.

Toen Davis de piloten, die hij dood waande, levend voor zich zag en de haat en de vijandschap van Guzman voelde, was hij wel een beetje uit zijn lood geslagen, maar dat duurde niet lang. Hij reageerde snel. Ze hadden het bewijs dat de schroef moedwillig werd losgezet? Goed. En wat zou dat? Zolang Greubner niet sprak, en die ongelukkige zou nooit meer spreken, kon niemand bewijzen dat hij schuldig was.

Op de hatelijke aantijgingen van Guzman antwoorde de man met het rood haar ironisch:

— Indien ik werkelijk bij die sabotagedaad betrokken ben, bewijs het dan!

Tegen die koude arrogantie was Guzman niet opgewaagd, hij verloor veld en schutmuette van woede. De twee piloten, die erg vernederd waren en nog de sporen droegen van de vreselijke dagen in de wildernis doorgebracht, voelden dat het spel verloren was en ondersteunden de heftige en slecht gerichte aanvallen van Guzman met minner overtuiging.

Davis sloogde er in de werktuigkundige van Big en Pasja om te vragen: Greubner saboteerde het vliegtuig, waarmee de twee piloten zijn opgesloten, en het storting te midden van de einderloze jungle te pleiter.

— Nu heb ik er genoeg van, Jefe, bromde Davis. Je woede en je wraaklust verblinden je. Je hebt geen enkel bewijs tegen me. Ik heb nu tijd genoeg verloren, ik ga... Laat me aanhouden... als je dat durft!

Hij bekeek Guzman uitdagend, stond op en groette de vergadering met een ironisch handgebaar.

Big zag dit echter niet. Sedert enkele ogenblikken staarde hij naar de gestalte die langzaam groter werd in de zon en in de richting van de loods kwam.

Het was een Indian.

Op enkele meters van de ingang bleef hij staan alsof hij aarzelde. Eindelijk nam hij een kloek besluit, wisselde enkele woorden met de schildwacht en stapte binnen. Alle blikken richtten zich op de man en Davis, die onraad vermoedde, bleef op de drempel staan. De schuchtere Indianen danste van de ene voet op de andere en draaide z'n vuile sombrero in de handen rond.

— Wat wil je? vroeg Guzman brutaal.

De Indianen slikte, keek de andere richting uit en zei:

— Ik ben de man bij wie ach-
har Greubner woonde...

De politichef keek op, boog zich voorover en had plotseling belangstelling voor de kleine Indianen. Davis scherpte de oren... Hij werd toch een beetje ongerust.

— Het is nu twee weken geleden, dat ik Greubner voor de laatste keer heb gezien. Toen die hengeing, gaf hij me een brief en vroeg me die aan u af te geven, indien hij diezelfde avond niet zou teruggekeerd zijn... Ik... ik durfde niet vroeger komen... ik wist niet of... ik... er wel goed aan deed...

Guzman was overeind gesprongen, hij trilde en zijn ogen schuitten vonken.

— Heb je die brief? schreeuwde hij.

De Indianen haalde een vette en verfromfaalde omslag te voorschijn en gaf die zijwendend aan de politichef. Bleek en met een hand diep in de vestzak, gleed Davis haast onmerkbaar naar de uitgang toe. Guzman opende de omslag, las de brief in diagonaal en onderdrukte een kreet...

— Luister, luister... Dit is een brief van Greubner en hij werd aan mij geadresseerd, zei hij met gesmoorde stem.

« Señor, indien u deze brief ontvangt betekent dit dat ik niet meer tot de levenden behoor en Davis mij uit de weg heeft geruimd. Voor een honderd dollars, was ik bereid Davis te verlossen van de twee jonge piloten die hem het slapen beletten. Het verlangen terug te keren naar mijn land was te groot om weerstand te bieden aan de verleiding eindelijk het geld voor de rels te bezitten. De twee piloten vonden de dood in het vliegtuig, dat neerstortte ten gevolge van de door mij gepiepiege sabotage. Davis bekende een document waarin hij bekende deel te hebben genomen aan de misdaad. Ik moest dit document aan hem teruggeven in ruil voor het geld. Voor het geval Davis zijn beïrd niet zou houden, laat ik deze brief bij m'n huisbaas met de opdracht hem, zo ik deze avond niet ben weergekeerd, aan u te overhandigen. Deze brief bevat een fotocopy van de schuldbeenteken van Davis...

— Onnodig nog verder te lezen, zei de man met het rood haar met snijdende stem.



Guzman die met koortsachtige haast de foto uit de omslag haalde, keek op en zag dat Davis achteruit naar de deur toe ging en iedereen met zijn automatisch pistool bedreigde.

— De eerste die me wil tegenhouden is een dood man, verklaarde hij ijskoud. Handen omhoog!

Big, Pasja en Guzman gehoorzaamden terwyl de schildwachten hun geweer lieten vallen.

— Gruebner was verstandiger dan ik dacht. Ik had die streek moeten voorzien, grinnikte Davis. Het spijt me dat ik afscheid van jullie moet nemen, gentlemen, maar ik heb de indruk dat het klimaat gevaarlijk voor me wordt...

Langzaam liep hij naar de Fairchild. Toen hij er vlakbij stond, zende hij met een hand de kajuitdeur, hees zich op de tredplank en, steeds met de automatische pistool strak op de loods gericht, betastte hij het dashboard, opende de benzinetoevoer, zette de remmen los en zocht de starter.

Plotseling sputterde de motor, de schroef draaide een keer of twee, drie rond.

Als aan de grond genageld en machteloos moesten de twee piloten en Guzman toe kijken. Opeens sputterde de motor en ditmaal draaide de schroef vlugger en vlugger. De motor ronnkte luid, het vliegtuig trilde en sprong vooruit. Bliksemsnel hees Davis zich in de pilootzetel en, zonder zich om de windrichting te bekommeren, gaf hij gas. Het vliegtuig reed over het veld en won zienderogen aan snelheid.

Nu knalden er schoten, de kogels zoelden langs het vliegtuig en vielen in het stof dat hoog opspatte. Het was te laat...

Het vliegtuig, ongeduldig zich van de grond te rukken, maakte een sprong. Davis trok aan de stuurknuppel en pijnsnel schoot de Fairchild de azuurblauwe hemel tegemoet.

— Ik ben gered! Ik ben gered! huilde Davis en schaterlachte.

Een brutale explosie sneed hem het woord af... Een hoge vlam, die de wind onmiddellijk naar het windscherm joeg, ontsnapte uit de opengereten buik van het toestel. Andere vlammen sloegen langs de uitlaat naar buiten en likten aan de flanken van de motor. De verf werd zwart, schildeerde af en zwol op tot reusachtige ballen. Een ogenblik was Davis als verlamd van verbazing en schreef dan snel hij het kruit en de brandstoftoevoer met zulk 'n heftigheid af, dat de hefbomen verwrongen waren. Een dikke wolk wettige rook drong in de stuurkajuit en zette zich vast op het plexiglass dat barstte van de hitte. Verblind en haast verstikt door de hete dampen en de rook, begon de Amerikaan te hoesten. Hij verloor de contrôle over het vliegtuig, en stormde hulijs als een wild dier dat in de val is gelopen, naar de kajuitdeur... De Fairchild was nog slechts een lallende toorts, een wigtielende massa die draaiend als een tol naar beneden stortte...

Big, Pasja en Guzman stardden met ontzetting naar het afzinkende schouwspel en voelden een koude rilling over de rug lopen. De verklaring voor die ramp, vonden zij in het post-scriptum dat Gruebner aan zijn brief had toegevoegd.

Daar de werktuigkundige niet vooraf weten kon met welk van de twee toestellen de piloten zouden opstijgen, had hij er voor gezorgd beide Fairchilds onklaar te maken.

Telegram voor de heer Lapomme, restauratiehouder te Parijs:

Leon. 15-8 te 17 u. Naderen ons doel. Stop. Hebben met het geld ons door de verzekeringssamenloop uitbetaald al de toestellen van Davis tegen blijfke prijs gekocht. Stop. Overkoopte resultaten na een maand exploitatie. Stop. De Aerolineas georganiseerd om de belangen van de passagiers beter te dienen. Stop. Verwachten je te Leon met het eerste transatlantische vliegtuig om alhier een bijhul van de "Reis des Alles" te openen. Stop. Verbod te onderhandelen met Aquavita, het water dat dikke armen geeft. Stop. Beste groeten. Stop. BIG EN PASJA.

DE KUIFJE'S BON

JAN, KOM VLUG! JE BORD MACARONI STAAT KLAAR!



ALS HIJ ONS DAARVOOR LAAT STAAN, IS HET BESLIST EEN BORD...

Toselli

JE VINDT DE KUIFJE'S BON OP DE PRODUCTEN VAN DEZE FIRMA'S:

VICTORIA • PILSBERG • PALMAFINA • MATERNE GRIMARD • BORS • PROSMANS • HORTON • PANASKI & FRANCO • SUISSE • JUCY & WHIP • NOSTA TOSELLI

DE GESCHENKEN VAN DE KUIFJE'S BON

DE AARDRIJKSUNDE VAN BELGIE: brengt je de bodem, de handel, de rijkheid en de verkeerswegen van ons land in prachtige kleurfoto's. Verkrijgbaar 17 reeksen van ieder 10 chromo's	Punten
DE AFDRUKPLAATJES KUIFJE: 5 beschikbare reeksen	Per reeks. 50
HET BRIEFPAPIER KUIFJE: Omslagen van 10 versierde omslagen en bladen	Per omslag. 100
DE KUIFJE'S CHROMO'S VAN DE COLLECTIE ZIEN EN WETEN: VLEGTUIGEN (Oorsprong tot 1914) — De geschiedenis van de pioniers van de luchtvaart. 10 reeksen van 6 prachtige chromo's groot formaat	
VLEGTUIGEN (Oorsprong 1939-1945) — De vliegtuigen van de gadielorden en van hun beroemde legaten. 10 reeksen van 5 prachtige chromo's groot formaat	
AUTOMOBIEL (Oorsprong tot 1900) — Geboorte van de auto. 10 reeksen van 8 prachtige chromo's groot formaat	
MARINE (Oorsprong tot 1700) — De geschiedenis van de scheepvaart, van het primitieve tot tot de stange zwaaijende van de XVII ^e eeuw. 10 reeksen	
LUCHTSCHIPEN: 5 reeksen zijn beschikbaar, 4 andere in voorbereiding	Per reeks. 100
DE MEESTERWERKEN VAN DE SCHILDERKUNST: Verkrijgbaar twaalf mappen met elk 8 prachtige kleurproducties (21 x 27 cm)	Per map. 200
DE PORTEFEUILLE KUIFJE	200
HET GANZENSPEL KUIFJE-BOBBIE	200
DE KUIFJE'S PUZZLE IN KARTON	200
DE KUIFJE'S PUZZLE IN HOUT	500

DEZE ALBUMS VOOR JE CHROMO'S

• VLEGTUIGEN (Oorspr.) 50 F. luxe. 11 F	• AUTOMOBIEL (Oorsprong) 50 F
• VLEGTUIGEN (Oorspr.) 50 F	Luxe uitgave 60 F
• AARDRIJKSUNDE, deel I of II 25 F	• MARINE: 40 F of luxe uitgave 60 F

STUUR JE BON NAAR KUIFJE — DIENST — Lombardstraat, 24, Brussel OF RUIL ZE IN EEN WARENHUIS "A L'INNOVATION"

EINDE



Tante Zenobie

door Tante Zenobie



De GROENE SPLINTER

TEKST EN TEKENINGEN VAN WILLY VANDERSTEEN



De bandieten menen dat zij Lollo voorgoed buiten gevecht hebben gesteld en vervolgen rustig hun weg. Maar.

Na hun schelmsluk gaan de twee boeven wat verder hun kamp opslaan.



Een grote aap, die heel het geval gevolgd heeft, sluipst nader en wil het pistool van Norton ook eens beproeven.



Hemel, Norton was om !!



Norton, arme kerel! ben je gewond?

Ik P... Heu... Nee, helemaal niet!



Hoe is dat magisch P.H.Y. schoot je van vlakbij? Had ik het niet gedacht! Losse patronen!

Ik... Ik moet me bij het laden vergist hebben! Maar... Maar dan heb ik Lollo ook niet gedood!



De boeven gaan vlug naar hun slachtoffer kijken, doch Lollo is verdwenen; zij houdt zich wat verder schuil.



Na het vertrek van Norton en Muller sleipt zij zich, ondanks haar verwonding aan de schouder, naar de rivier.



Al ken ik met mijn gekwetste voorpoot niet zwemmen, zeilen is toch niet uitgesloten!



Inmiddels zit Thoraks in zijn kerker en broedt een plan uit om te ontsnappen.



Ha! Ik heb het gevonden! Eerst een massa gras plukken!



Een weinig later doet Lam een zonderlinge ontdek-



! bik hing.

HOE GROEIT DE SPAGHETTI?

DE Britse Televisie zond op 1 april jl. een reportage uit van de spaghetti-oogst in Italië. De spaghetti-planten bleken aan de bomen te groeien. Ze hingen er als het ware in gordijnen af. Een kijker, waarschijnlijk een deskundige inzake spaghetti-oogst, schreef vorstwaardig aan de Britse T.V. dat hier stellig trucjes werden gebruikt want... dat spaghetti niet vertikaal maar horizontaal groeit! Nu vertellen jullie «De Post» maar eens wie gelijk heeft: de T.V. of die kijker?

DE POST

PAS OP

VOOR DE GEHEIME TRAP!

VOORALEER koningin Elizabeth haar officieel bezoek aan Parijs bracht, stuurde de Britse regering enkele inspecteurs van de veiligheid naar Frankrijk. Deze heren doorsnuffelden het kasteel van Versailles van onder tot boven en van boven naar onder. Ze deden hun werk zo goed dat zij een trap ontdekten, waarvan de Fransen helemaal niets afwisten. Zij keken op hun neus toen van achter een houten paneel die geheime trap te voorschijn kwam!

DE ZUIGSCHOENEN

IN de Ver. Staten kwam er een schoen op de markt... die eigenlijk geen schoen meer is, want hij bestaat slechts uit een zool zonder riempje, zonder veter, zonder iets! Deze zool blijft aan de voet kleven dank zij de minuscule zuignapjes die er in verwerkt werden. Wil je deze schoenen uitdoen, of beter afwerpen, dan druk je op het knopje, dat in de hiel zit. Deze druk op de knop bevrjcht de lucht in de zuignapjes en meteen valt de zool van je voet!



LUSTIGE ZEEKROBBEN SPELEN BASKETBAL

DE Amerikanen zijn, zoals je weet, de grootmeesters van het basketbalspel. In Amerika is basketbal de meest geliefde sport. In Florida kwam men op het idee dolfijnen en zeekrobben de genoemde sport in het spel te laten smaken. De dolfijnen en zeekrobben van het reusachtige aquarium van Marineland, te Florida, werden in twee ploegen verdeeld en spelen ieder dag basket... in het water! Er is een heuse scheidsrechter, die tracht hen de elementaire regels van deze sport in te prenten. Dolfijnen en zeekrobben zijn intelligente en soepele dieren. Ze zijn steeds belust op een spelletje en hebben zich buitengewoon goed weten aan te passen aan het nieuwe spel. Naar het schijnt, slagen beide ploegen er in de bal een groot aantal keren in de korf te wippen. Op onze foto zie je een zeekrobb, die onder het waakzaam oog van de scheidsrechter, een prachtige goal maakt!

NIEUWS IN HET KORT

● Onlangs werd te Londen een zeer speciale school geopend. Deze school is n.l. bestemd voor... de ouders. Men leert hen hoe ze hun kinderen op intelligente wijze bij het maken van hun huiswerk kunnen helpen.

oud is. Het ging hier om een stukje «Hollandse», die door de ontdekkingsreiziger Shackleton in het jaar 1912 aan de Zuidpool werd achtergelaten.

● Een Hollands minister probeerde een stukje Hollandse kaas, die 45 jaar

● Een Engelse fabriek maakt op dit ogenblik de grootste banden ooit in Groot Britannië vervaardigd. Zij hebben een diameter van 1,80 m en iedere band telt bijna 5 km nylondraad.

DE HITTE IS DE GROTE VIJAND

DE geluidsmuur doordringen was gemakkelijk in verhouding tot de moeilijkheden die oprijzen om doorheen de hittemuur te geraken. Een Franse firma vond een formule om een staal te geven dat zo poreus is, dat het sigarettenrook doorlaat. In luchtvaartkringen hoopt men dat men binnenkort van dit staal vliegtuigen zal kunnen bouwen die doorheen de hittemuur kunnen boren.



*Veel beter dan
een geschenk!*



HET IS
EEN UURWERK
VOOR
HET LEVEN!

Je zal gelukkig en fier zijn ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar een prachtig HELVA uurwerk ten geschenke te krijgen

- NAUWKEURIG
- ANTICLOC
- INCI-MAGNETISCH

het Zwitsers kwaliteitsuurwerk is te verkrijgen in alle fijne uurwerkwinkels.



Het weekblad «KUIJE»: 12^e jaargang. Lombard Uitgeverij. Lombardstraat, 24, Brussel. — P.C.R.: 1909.16. — Uitgever-Directeur: Raymond Leblanc, Isidore Gerardlaan, 9, Brussel. — Heliodruk: De Drukkerijen C. Van Cortenberghe, 290-292, Van Vollenkelen, Vorst-Brussel. — KUIJE-Holland: Singel 353, Dordrecht. Abonnement: 5 \$ per kwartaal.

NEDERLAND: 60 cent. — CANADA en de USA: 15 Cents. BELGISCHE CONGO en het buitenland: 10 F.

HIER KAN MEN KUIJE KRIJGEN IN HET BUITENLAND:
Conqo : KUIJE KONGO, P. B. 449, Leopoldstad (B.C.).
Frankrijk : DARGAUD, S. A., 60, Chaussée d'Antin, Paris 1^{re}.
Zwitserland : INTERPRESS S. A., 1, rue Beau-Séjour, Lausanne.
Canada : PERIODICA Inc. 5090, av. Papineau, Montréal 34 (Qué.)
en U.S.A. : PERIODICA Inc. 5090, av. Papineau, Montréal 34 (Qué.)

ABONNEMENTSTARIEF

	Belgie	Belg. Congo	Canada en het buitenland	Ver. Staten
3 maanden ...	95,— F.	105,— F.	205,— F.	\$ 3.00
6 maanden ...	180,— F.	190,— F.	400,— F.	\$ 4.00
1 jaar ...	350,— F.	360,— F.	700,— F.	\$ 7.00

Oplage gecontroleerd door Devva.



Publiciteit : **publiAct**

16-S-57

ATLETIEK EN MODERNE TECHNIEK

RUSSISCHE atleten hoeven zich voortaan niet meer te bekommeren om hetgeen er naast en achter hen gebeurt. Zij zullen inderdaad uitgerust worden met een paar extra lichte luisterapparaten en worden geleid en ondersteund door een oefenmeester, die met hen in contact blijft bij middel van een minuscule uitzendpost. Oorspronkelijk werd dit systeem allep toegepast bij het schaatsen. Men kan het echter ook gebruiken voor skilopen, loopwedstrijden en wielrennen. Het spreekt vanzelf dat dit systeem alleen kan toegepast worden tijdens de oefeningen en met het oog op grote nationale of internationale wedstrijden. In internationale kompetities heeft dit systeem geen enkele kans om door de jury aanvaard te worden, voor de Olympische Spelen nog veel minder.



DE « REUS DIE MURMELT » !



EEN foto van de «Britannia» in volle vlucht genomen. Dit transportvliegtuig van de lijn Londen-Johannesburg, kan 133 passagiers vervoeren en is op dit ogenblik het grootste schroefvliegtuig ter wereld en het eerste dat bestemd is om lange afstanden af te leggen. De

kruisnelheid van de «Britannia» bedraagt 540 km per uur, d.w.z. dat het niet kan konkurseren met straalvliegtuigen, maar het is zuiniger. Het gehuil van zijn vier schroef turbines van 3.900 paarden werd zodanig gedempt, dat de Britten hun grootste passagiersvliegtuig de bijnaam «De reus die murmelt» gaven.

DE MINIATUUR-BIBLIOTHEEK

DE openbare bibliotheken hebben de laatste jaren zoveel dag- en weekbladen te collectionneren, dat ze er geen blijf meer mee weten. In de nationale bibliotheek van Frankrijk heeft men er iets op gevonden. De bladen worden gefo-

tografeerd en meteen verkleind. Men bewaart nu slechts de microfilms. Wie nadien een van deze bladen wenst in te kijken, kan dit wanneer hij de microfilms op een scherm projetteert.



Vooruit "WOESTIJNRATTEN"!

Nr 477. PANTSERWAGEN VAN BEVELHEDER (3 cm)



NIEUW Deze reproductie van het rijdend RIK der "woestijnratten" is een waardevol aandenken aan de roemruchte 7de pantserdivisie.

DINKY TOYS

Deze meesterwerkjes van miniatuur zijn de getrouwe weergave van de echte modellen. Stevige konstruktie, in vol metaal gegoten.

BON → Wil je gratis de in kleuren geïllustreerde catalogus ontvangen, zend dan deze bon op P. FREMINEUR & Zoon, Roggendaalstraat 1, Brussel, DIENST 30

NAAM _____
 ADRES _____



DIT IS BETER DAN EEN EENVOUDIG STUK SPEELGOED.

ANTWOORD OP DE TEST VAN DE WEEK

8 JA : Het spreekwoord «Oog om oog, tand om tand» maakt niet gelukkig, vriend. Denk daar eens ernstig over na.
VAN 6 TOT 7 JA : En als jij je wraak gekoeld hebt, heb je dan geen spijt?
VAN 4 TOT 5 JA : Maak je niet ziek, beste vriend, door steeds wraakplannen uit te broeden. Dat leidt tot niets!
VAN 1 TOT 3 JA : Jij bent niet wraakzuchtig!
9 JA : Bravo! Indien iedereen handelde zoals jij, zouden de mensen veel gelukkiger zijn!

HET VLECHTMATJE V. K. 19

	R		B		M		
1	R	E	K	E	N	E	N
2		K	A	D	E	R	
3	B	E	D	R	U	K	T
4		N	E	U	S	S	
5	M	E	R	K	S	E	M
	N		T		M		

Als ze dat geweten hadden...

In de tijd van de molenteen-uitoped : onze vriend Kubitus brengt een bezoek aan zijn kousj... Acht dagen uitoped, een peutschil !



Maar de weg is vijandig gezind...



En men telt de kilometers aan de hand van de gebroken tanden ! Ha ! Had hij maar...



... kunnen beschikken over een

AJAX

SOEPEL - LICHT - STEVIG - SNEL



Onze vrienden hebben de schuilplaats van Emir Ben Kalish Ezab bereikt...



Wij zijn er!



Hm... Wij hebben hem in Europa achtergelaten, Hoogheid... Maar u mag gerust zijn: hij is in goede handen!



Hmmmm...
Hmmm...



Hmmmm...
Hmmm...



Hmmmm!...
Hmmm...



Ja, inderdaad!...

